



Inleiding op het schrijven

Bij de start van de schrijfsessie kan je de leerlingen/jongeren een aantal vragen voorleggen:

- Wat schrijven/zeggen we elkaar allemaal wanneer Kerstmis eraan komt het jaar op zijn einde loopt?
- Zijn die wensen origineel? Persoonlijk? Zijn de woorden, misschien, een beetje versleten?
- Krijgt iedereen fijne boodschappen in december? Wie niet?
- Kunnen de advent en Kerstmis ook een gelegenheid zijn om iemand een bijzondere boodschap te sturen?

IJD Jongerenpastoraal nodigt uit om zulke bijzondere kaarten te schrijven, en al schrijvend aan anderen te denken door:

- Hen te bedanken
- Hen uit te nodigen om samen aan een betere wereld te werken
- Hen te laten weten dat je hen apprecieert, of dat jij je door hen geapprecieerd voelt
- Hen een bemoedigend schouderklopje te geven
- Sorry te zeggen of te vergeven
- Of hen met originele woorden een mooie Kerst toe te wensen.

Hieronder proberen we bij elke kaart inspiratie te geven over hoe je ermee aan de slag kan. Een gouden tip: als de beginzin niet helemaal aansluit bij wat iemand wil zeggen, mag die natuurlijk OOK veranderd worden. We zorgden ook voor enkele voorbeelden voor wanneer leerlingen niet weten aan wie ze schrijven, omdat jullie bijvoorbeeld met een rusthuis samenwerken.

Klaar om te schrijven? Dan vinden we het ook fijn als je dan nog even aan IJD denkt. Bezorg ons enkele foto's van schrijvende jongeren/leerlingen/parochianen, of, minstens even fijn, van beschreven kaarten (een eventuele naam of ondertekening wissen we bij publicatie uiteraard

uit). Of als je post op sociale media, tag IJD dan: @IJD_vzw (Instagram) of @IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen.

Kaart 1: Medescheppers gezocht



De schepping is een creatieve daad van God, maar ook een genereuze. God houdt de schepping niet onder de duim; hij zoekt medestanders die verder scheppen.

Vandaag staat de schepping onder druk. Dat geeft ons soms angst en stress, maar het biedt ons ook een kans om origineel, creatief, ondernemend uit de hoek te komen. Om iets nieuws te creëren. Om de dingen op onze eigen manier aan te pakken. Op opnieuw te beginnen.

Deze kaart kan je, bijvoorbeeld, schrijven aan:

- Een vriend, kennis, buur, familielid met een talent waar hij of zij kan bijdragen aan een mooiere wereld, voor jou of voor anderen.
- Een vriend, kennis, buur, familielid die zich inzet voor een goed doel.
- Een bekend persoon die volgens jou bijdraagt aan een betere wereld
- Iemand die moeilijk heeft met bepaalde aspecten van de wereld, voor wie jij de wereld zou willen veranderen.
- Iemand die een droom voor de wereld met jou deelt.
- Iemand die je niet goed kent, maar bewondert omdat je dingen anders doet dan verwacht wordt.

En dan schrijf je bijvoorbeeld: Boetseer jij mee aan een wereld die...

... minder snel draait en meer tijd neemt. Ik gun het jou van harte!

... geen racisme kent.

... voor iedereen een warm plekje heeft, ook voor de vluchtelingen waar jij je zo voor inzet.

... niemand uitsluit.

... vol van liefde is

.....

[Verken de ruimte om te beginnen](#)

Kaart 2: Van een andere planeet



Wit tegen zwart, woke tegen niet- woke, gelovig tegen ongelovig, West tegen Oost, Noord tegen Zuid. Zo wordt de wereld vaak opgedeeld. Veel mensen zetten zich af tegen wat anders is.

Nochtans kan je veel leren van mensen die anders denken, leven of geloven. Ze leren je om je eigen waarheid van een andere kant te bekijken, om te durven veranderen, om het waardevolle in je leven beter te zien en te appreciëren.

Deze kaart kan je, bijvoorbeeld, schrijven aan:

- Een vriend met wie je vaak van mening verschilt.
- Een vriend die de dingen helemaal anders aanpakt dan jij , maar met wie je toch graag samenwerkt.
- Een bekend persoon die je inspireerde op een manier die je niet verwachtte.
- Een kennis die andersgelovig is, maar met wie je wel in dialoog kan gaan.
- Iemand die iets deed dat jou je mening deed bijstellen.
- Iemand die je niet goed kent en die in een hele andere situatie zit, waar jij wel iets van wil leren.

Dan schrijf je bijvoorbeeld: bedankt omdat jij zo anders...

... werkt. Jij Team Structuur, ik Team Choas, en toch komen we er samen.

... in elkaar zit. Dankzij jou word ik milder.

... durft kijken. Jij ziet wat ik mis en toont me de weg.

... bent. Ik weet niet goed hoe mensen van jouw generatie de wereld zien, maar ik wil het wel graag horen.

...bent. We kennen elkaar niet, maar met deze kaart zijn we toch even verbonden.

[Verken de ruimte om de verschillen](#)

Kaart 3: Onverbeterlijk hoopvol



Doemdenkers en rampscenaristen genoeg in onze samenleving. Je hoeft niet veel moeite te doen om daar wanhopig van te worden.

Maar je kan ook een andere blik op zetten. Hoop laat ons zien en geloven dat het goede dat we doen zinvol is, onafgezien van de directe afloop of het voorspelbare resultaat. Het maakt je milder en geduldiger, ook voor wat onverbeterlijk lijkt.

Deze kaart kan je schrijven aan:

- Een vriend/kennis/familielid of een bekend persoon die jou het voorbije jaar hoop gaf.
- Iemand die je de lichte kant van een donkere situatie liet zien.
- Iemand die je aanspoorde om zacht of geduldig met anderen om te gaan.
- Iemand die ander mensen helpt, in dingen waar jij geen energie, durf of kracht voor hebt.

Dan schrijf je bijvoorbeeld: Dat toon jij mij door...

...me telkens een nieuwe kans te geven als ik het verknal.

...te luisteren als ik het moeilijk heb en mij op lichtpuntjes te wijzen.

...niet te twijfelen als iemand jou om hulp vraagt.

... gewoon de moeite te doen om deze kaart te lezen van iemand die je niet kent. Ik wens je alle hoop van de wereld toe!

[Verken de ruimte om te hopen](#)

Kaart 4: Megamooi mislukt



Perfekte foto's, een vlekkeloos parcours door het schooljaar, een leven zonder mislukkingen. Dat willen we allemaal, tocht? Maar dat heeft niemand, toch?

En eigenlijk is het leven soms op zijn mooist als we falen. Als we de controle niet meer hebben, maar God zich toont in anderen die het voor ons opnemen, van ons overnemen of gewoon met ons lachen en huilen om het rommelige leven. Als we doen alsof alles perfect is, alsof we onkwetsbaar zijn, dan missen we veel.

Deze kaart kan je schrijven aan:

- Iemand die jou ziet zoals je bent en niet oordeelt.
- Iemand die zelf zijn kwetsbare zelf durft zijn.
- Iemand met wie je samen kan proberen en durft falen.
- Een bekend persoon die openlijk over diens kwetsbaarheid, problemen, mislukkingen praat.

Dan schrijf je bijvoorbeeld: Ik durf bij jou kwetsbaar zijn, omdat jij...

... mij aanmoedigt, ook als ik een gek plan heb.

... het mij niet kwalijk neemt dat ik niet altijd het zonnetje in huis bent.

... niemand anders dan jezelf probeert te zijn.

... ook durft toegeven dat het soms niet lukt

... mij ook op mijn slechtste dagen complimentjes geeft

... jij bent en mijn wens wil lezen. Ik wens je veel geluk toe, maar ook een paar prachtige mislukte dagen het komende jaar.

[Verken de ruimte om kwetsbaar te zijn.](#)

Kaart 5: Van mij voor jou en mij



Onze maatschappij rekent mensen snel af op hun daden, verdiensten en eventuele fouten. Maar zo zitten we op de duur op een berg bitterheid.

Als je mensen vergeeft, geef je ook iets aan jezelf. Je schenkt jezelf en de ander een nieuw begin, een nieuwe etappe zonder al te zware bagage van woede, spijt of verdriet.

Deze kaart kan je schrijven aan:

- Iemand met wie je het voorbije jaar minder mooi omging.
- Iemand in wie je teleurgesteld was, op wie je kwaad was.
- Iemand die goed is in vergeven, niet lang kwaad is, probeert te snappen waarom andere doen wat ze doen.
- Een bekend persoon die zich van een minder mooie kant liet zien.

Dan schrijf je bijvoorbeeld: Ik wil proberen om jou...

... geen pijn meer te doen met wat ik zeg. Vergeef je mij?

... telkens opnieuw een kans te geven, ook al maak je me soms boos.

... in mijn hoofd te houden als ik weer blijf hangen in de teleurstelling, want jij leert me kiezen voor een nieuw begin, en nog een, en nog een.

... weer als vriend zijn. Kunnen we elkaar dat schenken?

... en alle andere mensen die ik tegenkom altijd een nieuwe kans te geven. Probeer jij met me mee?

[Verken de ruimte om te vergeven](#)

Kaart 6: Simpelweg schitterend



Genieten staat vaak synoniem van consumeren. Maar gratis genieten kan veel meer waard zijn. Genieten is je laten raken door iets of iemand, je verwonderen, afstand nemen. Van wat moet, tijd maken voor iets wat op het eerste zicht niet nuttig is.

Genieten is het gewone laten gebeuren, en het als bijzonder ervaren.

Deze kaart kan je schrijven aan:

- Een vriend/kennis/familielid of een bekend persoon die een eigenschap heeft die jij mooi vindt.
- Iemand die je verraste door wat die zei of deed.
- Iemand die je doet lachen of ontroert.
- Iemand die anderen steeds een mooie tijd wil geven.
- Iemand die naar jouw gevoel altijd goedgezind is en kan genieten, en ander zit het tegen

Dan kan je bijvoorbeeld schrijven: Het is een wonder hoe jij...

... altijd de juiste vraag op het juiste moment stelt.

... elke dag fluitend de klas binnenwandelt

... bestaat. Ik ken je niet, maar ik weet dat jij ook simpelweg schitterend bent. Vertel je dat ook eens aan anderen?

[Verken de ruimte om te genieten](#)