

Bijbeluitleg door Majoor Frank van het Leger des Heils – 11 november 2015

Taizé-ontmoeting Brussel

Het is een grote vreugde om hier aanwezig te zijn deze namiddag. Ik ben lid van het interkerkelijk comité voor Brussel. In die hoedanigheid spreek ik jullie aan en kan ik antwoorden op een vraag die velen onder jullie zich stellen: wat is dat voor een uniform?

Mijn naam is Frank en ben majoor in het Leger des Heil. Dat is een beweging in de kerk die zo'n 150 jaar geleden begonnen is in Engeland en die vandaag aanwezig is in 127 landen. De stichter vond het heel belangrijk om de goede boodschap te brengen naar de meest achtergestelden in Londen. Aangezien deze mensen niet in de kerk verwelkomd werden, wilde hij het evangelie brengen in hun leefomgeving.

Daar ontdekte hij de precare situatie waarin deze mensen leefden, en snel ontwikkelde hij een sociale actie. Hij had het verlangen om mensen in nood te helpen en dat brengt ons bij het thema van deze dag: barmhartigheid. We kunnen zeggen, dat de stichter barmhartig was. Wat resulteerde in de bijnaam van het leger des Heils: "Kerk van de Straat".

Laten we de passage van de dag lezen: Lukas 10 verzen 25 tot 37. In deze passage wordt barmhartigheid voorgesteld als een actie die komt uit het hart. Ik denk dat Jezus onze ogen wil richten op wie leeft vanuit het hart. En dat zonder ons teveel vragen te stellen (wat gaan de anderen denken, ik zal te laat komen, het is niet mijn probleem...). Hij moedigt ons aan om, in een geest van liefde, de stap zetten naar het onbekende, de vreemdeling, de andere en ons te interesseren in die ander zoals hij is en waar hij is. Zelfs als dit een prijs heeft. Het is waar dat in deze passage, de Samaritaan royaal zijn portemonnee opende om zijn buurman te helpen.

Ik denk dat barmhartig zijn soms kan leiden tot verwijten, opmerkingen of afkeur in onze familie- en vriendenkring of in onze maatschappij. Dit is waar Paus Franciscus ons uitnodigt om barmhartigheid te durven in onze egoïstische en hoogmoedige maatschappij van vandaag. Durven kan risico's inhouden. Ik hoorde onlangs van een persoon werd bedreigd door haar huiseigenaar, omdat ze zich het lot aantrok van een familie die in haar buurt bedelde.

In de tekst van vandaag en ik geloof ook in de geest van Jezus, wordt barmhartigheid geopenbaard als een gebaar van liefde en goedheid, niet van medelijden of om gezien te worden. Jezus nodigt ons uit om te realiseren wat er geschreven staat: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" Tegen het einde van zijn leven, heeft de grondlegger van het Leger des Heils een telegram gestuurd aan alle officieren (priesters). Slechts één woord stond er te lezen "de anderen".

Het is in deze geest dat ik de opdracht begrijp voor ieder van ons in 2016: barmhartigheid, barmhartig zijn zoals het hart van God, die een God van liefde is. God heeft in zijn verlangen om de mensheid en ieder mens ter hulp te komen een hoge prijs betaald. In zijn barmhartigheid, kunnen we samen het evangelie van Johannes 3 vers 16 lezen: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Uitwisseling - vraagjes

-Wat zou ik kunnen zeggen of doen in mijn kring om mijn barmhartigheid te tonen?

-Is barmhartigheid enkel medelijden met de ander? Is dat de houding van God tegenover ons? Zo niet, wat is het dan wel?

-In het woordenboek staat de volgende definitie van barmhartigheid: "Een eigenschap van God die Zijn heilsplan voor de mensheid uitlegt." Wat betekent deze definitie voor jou?