

1 Beluister het lied Z.J. 775 Die licht is, bron van leven is

<p>1 Die licht is, bron van leven is, die als een woord gegeven is, zie hoe wij zoeken her en der: hoe is uw naam, uw stem is ver. Wij dragen met ons mee uw woord, het raakt ons aan, het drijft ons voort.</p> <p>2 Die ons 'mijn volk' ooit hebt genoemd, een weg beloofd hebt uit de doem, hoe zullen wij, zo zwak en klein uw stem in deze wereld zijn? 'Ik zal er zijn', zo is uw naam, dat moet genoeg zijn om te gaan.</p> <p>3 Wij houden vast aan Hem die kwam, die ooit ons leven op zich nam; die is uw kind, die roept en leidt</p>	<p>tot vrede en gerechtigheid, die weerloos was en brak als brood, Hij neemt ons mee voorbij de dood.</p> <p>4 Uw adem, geest die in ons leeft, die ons haar vuur en warmte geeft, zij opent toekomst, maakt ons één, zij smelt wat koud is, hard als steen. Vervul ons met haar warme gloed die met ons hart een wonder doet.</p> <p>5 Wek in ons hart het visioen van vrede brengen, liefde doen, dat wij tezamen op gaan staan en aller harde macht weerstaan, tot alle donker is gezwicht, wij zullen leven in uw licht.</p>
--	--

2 Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 10, 11-17: Geloof komt uit het gehoor, ex auditu

Zo zegt het de Schrift: *Niemand die in Jezus gelooft zal worden teleurgesteld.* Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. *Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden.*

Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: *Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen.* Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt het reeds: *Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap?* Zo ontstaat dan het geloof dus door de boodschap, en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus. Tot zover het woord van Paulus.

Een korte toelichting bij deze passage van bisschop Jozef Dekesel in 2006 tot godsdienstleerkrachten:

Paulus stelt in zijn brief aan de Romeinen dat geloof voortkomt uit het gehoor (fides ex auditu). Hiermee duidt hij niet alleen op ons fysieke gehoor, maar op een getroffen worden door een getuigenis. Niet iedereen moet tot een

mystieke ervaring komen, maar er is wel altijd iets dat onze pure rationaliteit overstijgt als iemand tot geloof komt: een openbaring, ontroering, door een mooie liturgie, een mooi woord, iemand die je graag ziet. Het kan zo eenvoudig zijn.

3 Voorbeden en slotgebed (*afspreken om afwisselend te bidden*) (Kees Pannekoek, *Heel die wereld*, p. 14)

Laat ons bidden tot de God
in wie wij met vele anderen geloven.

Voor allen die Jezus Christus aanhangen
als hun voorbeeld en vooruitzicht;
dat hun manier van leven
blijdschap en optimisme uitstraalt.

Voor de mensen om ons heen,
die ook in tegenslag en lijden
vasthouden aan hun geloof;
dat onze gemeenschap gezegend blijft
met zulke sterke zielen.

Voor hen die in het geloof
een stevig houvast
en een leidraad voor het leven vinden;
dat ze het juiste woord en de goede toon vinden
om getuigenis af te leggen
van hun overtuiging en het geloof door te geven.

Voor zoveel mensen in onze dagen
die zich wel gelovig noemen,
maar die geen gelegenheid vinden
om er met anderen uiting aan te geven;
dat de kerk nieuwe plaatsen creëert
waar het geloof van deze mensen
gevoed en gevierd kan worden.

Voor de gelovigen die in deze tijd
alle vastigheid zijn kwijtgeraakt;
dat ze als gelovigen leren leven
met veel vragen en weinig antwoorden.

God, verhoor onze gebeden.

Houdt uw gelovigen staande in hun geloof.

**Geef dat we ons niet laten voorstaan
op het bezit van de rechte leer.**

**Help ons vanuit ons geloof
gerechtigheid te beoefenen
met de kracht van de liefde.**

**Dan zal ons geloven ten goede komen
aan onszelf en aan de wereld waarin we leven.**

**Dat vragen wij U door Jezus,
uw zoon, onze Heer. Amen.**