

Persbericht:

Pandemie stelt grote uitdagingen van onze tijd op scherp

Pastorale video en brief van de bisschoppen van België

Hoopvol vooruitkijken. Zo luidt de aanhef van de brief en de video die de bisschoppen van ons land vandaag publiceren. De leiders van de katholieke Kerk in ons land blikken daarin terug op de coronapandemie. Tegelijk kaarten ze van daaruit belangrijke vragen aan die op ons afkomen.

De bisschoppen onderstrepen allereerst hoe historisch de afgelopen maanden waren en hoe ze in vele opzichten een beproeving vormden: *Heel wat mensen, gezinnen en gemeenschappen werden hard getroffen: door rouw, ziekte, jobverlies en vereenzaming. We denken allereerst aan hen en betuigen hun ons medeleven.*

Mooier, broederlijker en gevoeliger

De lockdown liet ook vele gebaren van solidariteit zien. Velen deelden tijd en talenten. Buren of onbekenden werden naasten van elkaar. De bisschoppen moedigen aan die weg verder te gaan: *Laten we het samen doen: onze gemeenschappen mooier maken, broederlijker en gevoeliger voor elkaars kwetsuren en voor de noden van de wereld.*

Zal de wereld van morgen anders zijn dan die van gisteren? In hun vooruitblik onderstrepen de bisschoppen dat de pandemie een aantal grote uitdagingen van onze tijd op scherp stelt, sociaal, ecologisch en economisch. Pasklare antwoorden zijn er niet. “Maar we geloven in God en we hebben elkaar”, aldus de kerkelijke leiders. “Uit die bronnen van geloof en overleg kan elk van ons putten om te onderscheiden en te handelen. Laten we het doen in verbondenheid met andere groepen en individuen in onze maatschappij”.

Solidariteit, hoop en de vreugde van het Evangelie

De bisschoppen roepen in het bijzonder de christelijke gemeenschappen op eensgezind vanuit het hart van God te werken in het hart van de wereld. “Het is immers daar dat Christus ons zendt door ons doopsel: naar die wereld die bij deze pandemie wel in staat is tot grote vrijgevigheid, maar die ook aan twijfel ten prooi valt. Wat wij kunnen aanbieden, is onze solidariteit; onze hoop en de vreugde van het Evangelie.”

Brief en video eindigen met een uitdrukkelijke wens: “Dat deze zomer ieder van ons de tijd gunt om tot rust te komen. Om opnieuw aansluiting te vinden met wat werkelijk ertoe doet. En om echt te zoeken naar het diepste verlangen dat in God leeft: voor onszelf, voor zijn Kerk en voor onze wereld.”

Link naar de videoboodschap op Kerknet:

<https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/hoopvol-vooruitkijken-pastorale-brief-van-de-bisschoppen>

Pastorale brief van de bisschoppen in pdf als bijlage.

IPID – Brussel, maandag 29 juni 2020, feest van Sint-Petrus en Sint-Paulus