

Het waaien van de Geest. Het verhaal van mijn bekering **Dennis Lenders**

1 Samenvatting van de tekst

De tekst is een bekeringsverhaal. Het leest zo. Dennis werd geboren in een warm gezin, doch niet als kind gedoopt. Drie jaar oud scheidden zijn ouders. Via de Steinerschool kwam hij in contact met de Bijbel en de Jezusfiguur. Hij volgt zijn moeder naar West-Vlaanderen. Door zijn stiefvader voelt hij zich als eigen zoon erkend. Hij volgt zedenleer in een wat hij karakterloze betonnen lagere school. Secundair onderwijs in het rijksonderwijs te Brugge. Ook daar volgt hij zedenleer, tot hij kiest voor joodse godsdienst. De saaie lessen zedenleer wijken voor een ontmoeting met een gedreven joodse godsdienstleraar die hem introduceerde in het Oude Testament en in de Hebreeuwse taal. Het klikte, want taal en literatuur zijn zijn boontje. Aan de unief in Gent is het duidelijk: hoe kan je nu geloven dat de wereld maar 6000 jaar oud is? Alles is materie, God bestaat niet. Godsdiensten zijn goed voor onderdrukking en bloedvergieten. Ik was overtuigd atheïst geworden... Stilaan groeit het verlangen mij te verdiepen in de rijke culturele geschiedenis van Europa. Musea, kerken en abdijen boeien mij, zeker tijdens reizen met mijn vriendin, later mijn vrouw geworden. Ik kwam op het spoor van tijdloze schoonheid en van kerkgebouwen als unieke schuilplaats van rust en bezinning. Alles a.h.w. persoonlijk gecoacht door een vriend die mij via intensere verkenning van de schone kunsten liet ontdekken dat de wereld niet uitsluitend uit materie bestaat.

Mijn eerste contact met het geloof was dus van esthetische en spirituele aard. Mijn overtuigd atheïsme moest wijken voor een andere dimensie: het begin van een langzame bekering. Het zien van de Annunciatie door Michiel Coxcie op een tentoonstelling heeft mij zo getroffen dat ik besloot mij te laten dopen. Via wekelijkse misviering in een gemeenschap van de Gentse Sint-Niklaaskerk en via het lezen en bestuderen van het katholiek geloof (gesteund door Patrick Perquy + die me op het spoor bracht van René Girard) ging ik mijn geloof verdiepen. Ruim een jaar kon ik mij verder voorbereiden op mijn doopsel dat ik had aangevraagd en door veel contacten werd mijn overtuiging sterker en sterker. In de Paasnacht 2016 werd ik geïnitieerd door doopsel, vormsel en eucharistie. Ik was 29. Het had iets onwezenlijks. Maar na ruim twee jaar voel ik het nog steeds als een wedergeboorte... De engel Gabriël komt en gaat.

2 Methodische suggesties voor de bijeenkomst

- ▶ Het verhaal van Dennis is er één. Het heeft het voordeel heel concreet en boeiend te zijn. Het vertelt niet zozeer wat zijn bekering concreet in zijn leven heeft veranderd na zijn doopsel. Het vertelt wél hoe hij uit een 'atheïstische

materiële wereldvisie' werd losgeweekt tot een 'spirituele kijk' die uiteindelijk heeft geleid tot zijn doopsel. In **bijlage 3** vind je iets meer informatie nog over zijn motivatie, zoals verschenen in *Kerk & Leven*, maart 2016.

- Meer informatie over 'herbeginners' vind je in het uitstekend 'dossier' van Tertio, 16 mei 2018. In 4 pagina's PDF kun je jezelf ruim informeren als gespreksleider/ster. Doen! Ze worden als **bijlage 4, 5, 6 en 7** bij dit nummer opgenomen.
- Het zou goed zijn dat dit getuigenis gesitueerd wordt in een beweging van (jong)volwassenendoop die zich meer manifesteert in onze Westerse landen. Daarom geef ik in **punt 3** een aantal cijfers voor België (ook per bisdom) en voor Frankrijk.
- ▶ De vragen 'ter overweging' kunnen een *boeiend persoonlijke gesprek* in de groep losmaken. En dat is de bedoeling. Het is géén informatief studieonderwerp wat we deze maand bespreken. Het bekeringsverhaal is een aanleiding om te spreken over hoe we zelf 'mysterie' ervaren en gegroeid zijn in ons geloof. Als gespreksleider(ster) kan je dit best stevig voor ogen houden!

3 Doop volwassenen - cijfers voor België en voor Frankrijk

- **Doop volwassenen in België paasnacht 2018 (en evolutie van aantal volwassenendoopsels sinds 2010 in ons land) – info van Kerknet, 21 maart 2018.**

Opnieuw meer volwassenen gedoopt in de paasnacht 2018

In ons land worden 239 (jong)volwassenen gedoopt. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar.

In de plechtige paaswake, in de late avond van Stille Zaterdag (31 maart) op Pasen (zondag 1 april), worden straks in alle bisdommen van ons land samen 239 volwassen mannen en vrouwen gedoopt. Meestal ontvangen ze dan meteen ook het vormsel en gaan ze voor het eerst ter communie. Het aantal catechumenen blijft sinds 2010 stijgen: van 143 in 2010 naar 229 vorig jaar. Bovendien ontvangt tussen Pasen en Pinksteren een honderdtal volwassenen die al gedoopt waren, het vormsel. Dat het aantal bekeerlingen in ons land groeit, is een opsteker voor de katholieke Kerk in ons land.

Catechumenaat

Thuiskomen in geloof en ingroeien in de katholieke geloofsgemeenschap is vandaag niet meer vanzelfsprekend, schrijft het christelijke opinieweekblad Tertio, dat vandaag woensdag de cijfers publiceerde. Toch zijn er ook nu mensen die expliciet 'ja' zeggen aan God en zich laten dopen en vormen. Die catechumenen – volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar – gaan een jaar lang of soms zelfs nog langer, een weg van zoeken en onderscheiden met ervaren begeleiders. Dat voorbereidingstraject heet het catechumenaat. Het woord is afgeleid van het Griekse 'katèchein' wat onderrichten betekent. Voor de Kerk is het catechumenaat de periode waarin ze de doopkandidaten verwelkomt in haar midden, ze begeleidt in de ontdekking van het geloof en hen uiteindelijk opneemt in haar gemeenschap. Voor de catechumenen – zij die onderricht worden – is het een tijd van thuiskomen

in het christelijke geloof en van ingroeien in de geloofsgemeenschap, en dat in al haar dimensies: verkondiging, gebed, liturgie, levensstijl en gemeenschapsopbouw”

Geschenk en opgave

Tertio merkt terecht op dat de daling van het aantal kinderdopen niet eenduidig negatief moet worden geïnterpreteerd. Daardoor neemt het aantal ongedoopte mensen toe. En dat creëert een groep die later zelf in het leven een keuze voor de Kerk, voor het doopsel en het vormsel kan maken. Dat de groep catechumenen al enkele jaren toeneemt en dat meer volwassenen (opnieuw) aansluiten bij de Kerk, is dan niet eens zo verwonderlijk. Dat mensen in tijden van ontkerkelijking en secularisering het christelijke geloof als aantrekkingskracht ontdekken, stemt hoopvol. Voor de Kerk zijn die ‘nieuwkomers aan de Bron’ een geschenk, maar ook een opgave. Ze dagen de medegelovigen uit na te denken over hun geloof en ervan te getuigen, en sowieso is het een kunst nieuwkomers te onthalen en te integreren in de gemeenschap.

Aantal volwassen dopelingen per bisdom

- Antwerpen: 25
 - Hasselt: 5
 - Gent: 12
 - Brugge: 11
 - Aartsbisdom: 114
 - Vlaams-Brabant: 18
 - Brussel: 80
 - Waals-Brabant: 16
 - Doornik: 52
 - Luik: 11
 - Namen: 9
- Totaal: 239**

Evolutie van het aantal catechumenen in België sinds 2010



- [Lees ook het getuigenis van dopeling Anthony.](#)
- [Lees het getuigenis van vormeling Marijke Le Roy.](#)

*** Frankrijk: ruim vierduizend dopelingen in paasnacht 2018**

[KN Redactie](#) 31 maart 2018

(Foto:CNS) Pas-gedoopten ontvangen hun doopkaarsen tijdens de paaswake



Vannacht (paaszaterdag 2018) zullen in Frankrijk naar verwachting 4258 volwassenen het doopsel ontvangen. Volgens het Franse Nationale Bureau voor Catechese en Catechumenaat (SNCC) is het aantal dopelingen vier procent lager dan afgelopen jaar. Maar de definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar van de Franse koloniën.

4 Bibliografie en websites

- Op 25 maart 2016 werd op Kerknet het bericht weergegeven van de doop van Dennis Lenders.
CTRL+klik op: <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/de-ontdekking-van-de-geest-dennis-lenders-29-laait-zich-dopen#sthash.lf4PaTCg.dpuf>
- Op 4 mei 2016 verscheen in Tertio een interview met Fien Inghelbrecht, partieel werkzaam bij Yot, Magdalenakerk, Brugge. Fien is de echtgenote van Dennis Lenders. Zij hebben een kindje eind 2018. Als je dit interview leest kan je je ook wat meer inleven in wat haar betekenis is geweest in de 'bekering' van Dennis. Zie **bijlage 2** bij dit gespreksonderwerp.
- Bekijk **alle bijlagen** bij dit gespreksonderwerp op de webstek van Adem-tocht.

5 Suggestie gebedsmoment (breng mee O.T.; CD: *Door de wereld* nr. 9)

1 Lied: Z.J. 775 Die licht is, bron van leven is. Opname: zie DDW9, nr. 2.

2 Bijbeltekst: Jes. 43, 1-5. 16--19a (*twee stukjes dus*)

Een lezing uit de tweede Jesaja waarin aangezegd wordt dat God de ballingschap in Babel zal beëindigen en een nieuwe toekomst zal schenken aan zijn volk.

3 Gebed

Telkens weer, Grote God, maakt Gij alles nieuw.

**Waar wij vastgeroest waren, overtuigd van eigen gelijk,
komt Gij verrassend nieuw ons tegemoet in mensen en dingen,
in schoonheid en onbevangenheid, in kunst en vriendschap.
Maak ons hart open voor wat we eerst niet zien
en laat ons groeien in alles wat ons bevraagt en mysterie lijkt
in alles wat over de kille ratio heen ons hart vervult. Amen.**

4 Hernemen lied: Z.J. 775 Die licht is, bron van leven is. Opname: DDW9, nr. 2.

Aan- en opmerkingen aan guido.debonnet@skynet.be