

## **Bijlage 2 bij Adem-Tocht, thema voor april 2017**

**Lees rustig deze collage van teksten uit de Bijbel die alle te maken hebben met: 'Je bent zo kostbaar in Mijn ogen'.**

### **Kostbaar in mijn ogen, een collage van Bijbelteksten**

Uit Jesaja 40, vers 31: Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput.

Uit Jesaja 43, vers 2: Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd.  
Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.

Uit Jesaja 43, vers 3: Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. ja alle volken om jou te behouden.

Uit Matteüs 11, vers 28: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Uit 2 Korintiërs 1, vers 3-4: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Uit Jozua 1, vers 9: Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laatje door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Uit Psalm 23, vers 4: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Uit Johannes 16, vers 33: Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.