

Daar nu dit nieuwe leven een veiliger oord vereist,
willen we Hem ook volgen bij zijn Hemelvaart
Dat wil zeggen,
we moeten zoeken naar en bedacht zijn op wat hierboven is,
waar Christus is, en niet streven naar het aardse.
Vraagt ge waar dit oord te vinden is?
Luister naar de apostel:
“Jeruzalem daar in den hoge is vrij,
en dat is onze moeder” (Gal. 4,26).
Wilt ge weten wat daar te vinden is?
Een visioen van vrede.
“Loof, Jeruzalem, de Heer; Sion, loof Uw God!
Hij heeft aan uw grenzen vrede geschonken” (Ps 147,12).
O vrede, die alle begrip te boven gaat! (Fil. 4,7)
O vrede boven alle vrede!
O maat boven alle maat,
volgestampte, geschudde, overlopende maat (Lc. 6,38)
Lijd dus met Christus,
verrijs met Hem en stijg op met Hem,
m.a.w. onthoud u van het kwaad, doe wat goed is,
zoek de vrede en jaag haar na. (Ps 33,15)

Bernardus,

Preek voor Hemelvaart van de Heer, Asc. 5,4

Wij roepen tot u

Wij roepen tot u vanuit de diepte,
vanuit al wat duister is
in ons en om ons heen.
God, luister naar ons.

Als wij onszelf niet meer verstaan
en geen toegang vinden tot elkaar,
als de boosheid van de wereld
ons te machtig wordt:
zend ons Uw woord van vrede.

Geef ons geduld met onze tekorten
en de hoop die tegen alles in
standhoudt in deze wereld.

Want Gij hebt Uw Zoon
laten afdalen in al onze duisternis
en Hij is Uw licht geworden voor ons,
onze hoop voor tijd en eeuwigheid.

Frans Cromphout

Uit: Groot gebedenboek p. 125